

De slinger

Liesbeth van den Berg-Hermsen



F *C7* *F*

1. Ik knip een moo-ie drie-hoek, zeg knip je mee met mij. Ik knip en knip en
2. Ik knip een moo-ie cir - kel...
3. Ik knip een heel mooi vier-kant...

C7 *F* *Bb* *F*

knip. Van knip-pen word ik blij. Wat is hij mooi ge - wor - den. Ik

C7 *F* *Bb* *F* *C7*

hang het aan een touw. Het wordt een moo-ie sling-er. Kom kij-ken, kom maar

F

gauw!

Je maakt een extra mooie slinger door steeds een andere vorm in te vullen!
Het liedje is tot na de Nationale Voorleesdagen te beluisteren op:
www.kinderboekenmuziek.nl