

Het getallenlied

Liesbeth van den Berg-Hermsen

C F C F C G C F C



Vijf, vijf ken je 'm al. Dat is echt een mooi ge-tal. Vijf, vijf het is fijn.

F C G7 C G 3 3 G 3 3



Dat jij ons ge - tal mag zijn! Vijf ap-pels in de bo-men, vijf koei-en in de wei. Vijf

G 3 3 G7 3 3 C F C F C



meis-jes in een rijt-je, van vij-ven word ik blij! Vijf, vijf ken je 'm al. Dat is echt een

G C F C F C G7 C



mooi ge-tal. Vijf, vijf het is fijn. Dat jij ons ge - tal mag zijn!

Met dit lied kun je eindeloos variëren! Je kunt steeds een ander getal invullen, maar ook de tekst van het middengedeelte kun je steeds veranderen. Bijvoorbeeld:

*Acht peren in de bomen, acht schapen in de wei.
Acht juffen in een rijtje, van achten wordt ik blij!*

Dit lied is heel goed te zingen zonder begeleiding. Je kunt het lied natuurlijk ook zelf begeleiden of de instrumentale versie gebruiken.

Dit liedje speciaal voor Juf Anke gemaakt door Liesbeth van den Berg van Kinderboekenmuziek.nl:

www.kinderboekenmuziek.nl

© Juf Anke

